



Velkommen på Danmarks tag!

Ejer Bjerger

www.ejer-bavnehoj.dk

Hvad er højest i Ejer Bjerger?

Velkommen på Danmarks tag! Højere kommer du ikke med begge ben på jorden.

Men er det nu Ejer Bavnehøj, tænker du måske. Er det rivalen Yding Skovhøj eller den nyopdagede Møllehøj, som udgør Danmarks højeste punkt? Spørgsmålet er et sikkert hit i væddemål og quiz'er over det ganske land. I virkeligheden er det et spørgsmål om få centimer i kombination med definitionen af et selvstændigt højdepunkt.

Følelsesladet højdestrid

Helt indtil 1847 var Himmelbjerget (147 moh.) officielt landets højeste punkt, og er det stadig i mange udlændinges bevidsthed. Men faktisk besatte Ejer Bavnehøj førstpladsen frem til 1941, hvor Yding Skovhøj overtog æren. Med et forspring på kun 6 cm genvandt Ejer Bavnehøj tronen i 1953 efter en følelsesladet højdestrid. En professor slog dengang fast, at man ikke regner med menneskeskabte forhøjninger - hverken gravhøje som på Yding Skovhøj, tårne eller master. Kun den naturskabte jordoverflade tæller.

Det fik en ny professor til at bore i undergrunden i jagten på naturlige niveauer. Han udråbte i 2005 den hidtil oversete top Møllehøj til vinder og degraderede Ejer Bavnehøj, også bygget på en gravhøj, til en tredjeplads på 170,35 moh. Diskussionen gik mod nye højder. Derfor finder du mange forskellige højdemål i leksika, rejsebøger og på internettet. Men et godt salomonisk bud er, at Møllehøj og Ejer Bavnehøj med kun 270 meters afstand er én og samme top med en højde på 170,86 moh.

For at fremme forståelsen har hele det unikke højdedrag omkring Ejer Bavnehøj fået fællesnavnet Ejer Bjerger.

Landskabet i Ejer Bjerger

Et enestående morænelandskab, skabt i sidste del af tredje istid, bugter sig syd for Ejer Bavnehøj og Møllehøj. Øvrige kendte punkter i Ejer Bjerger er Møgelhøj, Lindbjerg og Vistoftehøj. Alle ligger de i Skanderborg Kommune, mens Yding Skovhøj og Rodebuske ligger i Horsens Kommune.

Fra især genforeningstårnet er en stor slået udsigt. Her er den østjyske israndlinje meget tydelig. Isen gled nemlig uden om Ejer Bjerger i sidste istid. I klart vejr kan du se Himmelbjerget og endda helt til Samsø og Lillebæltsbroen. Godt hjulpet på vej af en kikkert.

Top 10 – Danske højdepunkter

1. **Møllehøj/Ejer Bavnehøj**
- Ejer Bjerger, Jylland: 170,86 moh.
2. **Yding Skovhøj**
- Yding, Jylland: 170,77 moh.
3. **Rytterknægten**
- Vestermarie, Bornholm: 162 moh.
4. **Rye Sønderkov**
- Gl. Rye, Jylland: 157 moh.
5. **Them Bavnehøj**
- Them, Jylland: 153 moh.
6. **Sorring Loddenhøj**
- Sorring, Jylland: 148 moh.
7. **Himmelbjerget**
- Gl. Rye, Jylland: 147 moh.
8. **Ottehøj**
- Bryrup, Jylland: 145 moh.
9. **Aborrebjerg**
- Møns Klint, Møn: 143 moh.
10. **Alvildas Høj**
- Gl. Rye, Jylland: 142 moh.

Mellem disse kendte højdepunkter finder du en lang række andre toppe. De er dog ikke registreret i den officielle rangorden. For som fjeldkongen af Danmark, Roger Pihl siger med et glimt i øjet på klingende norsk:

“Hva er en topp? Helt enkelt er det et punkt, som det skråner ned fra i alle retninger. Men så enkelt er det likevel ikke, for hvis det er det, blir hver eneste lille stein en egen topp. Derfor må terrenget i tillegg ha en viss høydeforskjell i forhold til terrenget omkring, kalt primærfaktor. Det vil si at vi må gå et minimum av meter ned fra punktet, før det begynner å gå opp igjen til neste punkt. I Norge definerer vi denne høydeforskjellen til å være 50 meter.

Vi ejer bjerger som ingen andre,
de bor i hjerternes enighed;
fra top til top vil vi sammen vandre
mod nye tider af liv og fred.
Vi tænder lys under tårnets himmel
som tegn på drømmenes fælles håb;
lad lyset ånde i stjernes vrimmel
og syng om bjergenes sommerdåb.

Sang af Jacob Køhn Andersen, 2011

Ejer Bavnehøj
Møllehøj
Møgelhøj



Bavnehøjens historie

På Ejer Bavnehøj og en stribe andre bavnehøje har man siden vikingetiden tændt bål, når fjenden var på vej. Bavn betyder brændestabel. Derfor talte man om bavneblus.

Kong Erik af Pommern havde på tinge i 1428 bekræftet, at det var gammel sædvane og ret, at når fjenden kom til landet, og bavn brænder, skal den der blive hjemme, hænges ved sin egen bjælke.

Bavneudstyret bestod af signalstænger og tjæretønder hævet otte alen over jorden fyldt med tørt halm. På højen var en primitiv hytte til et par personer, som holdt vagt. Bønderne i Ovsted-Tåning klagede under Englandskrigen i 1807-14 over, at de skulle stå vagt i 24 timer. For i Voerladegård stod man kun vagt 12 timer ad gangen. Først under bidende kolde vintervagter i 1811 fik de ens vilkår.

Adgang forbudt

Indtil 1916 lå Ejer Bavnehøj ellers upåagtet hen. Her trådte kun køer og heste. Lodsejeren havde nemlig opsat et skilt med 'adgang forbudt'. Det provokerede

overlærer Harald Viggo Johansen fra Hobro, som skrev i Midtjyllands Avis, at Ejer Bavnehøj i virkeligheden var toppen af Danmarks sande Himmelbjerg. Sammen med egnens mænd stiftede han 'Aktieselskabet for Ejer Bavnehøj' og fik gennemført en naturfredning.

Egnens driftige mænd fik lavet et anlæg til folkelige aktiviteter og byggede 'lokaler til bekvemmelighed'. En pavillon blev i 1925 afløst af Restaurant Ejer Baunehøj, som siden er udbygget.

Et besøg af Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine samlede i 1921 ca. 8.000 mennesker til en kæmpe folkefest. Ret imponerende med datidens kommunikationsmidler, når man hører, at det royale besøg blev arrangeret med blot ét døgns varsel.

Kongen blev vred

En folkeindsamling i 1923 gav 35.000 kr. til et bygningsværk på stedet. Det nystartede aktieselskab udskrev en åben arkitektkonkurrence og valgte arkitekt Jens Laustsen fra København til at færdigtegne projektet. Tårnet består af en dobbelt triumfbue - en bue vendt mod hvert verdenshjørne. Mod syd er en markant portrætbuste af Kong Christian 10. udført i bronze af billedhuggeren Rathsack.

Rygtet siger, at Kong Christian skulle have fnyst: "Det ligner jo et tyrehoved af den slags, man finder over døren til slagterbutikker!" Derfor lod kongen et ridderkors tiltænkt kunstneren blive i sin lomme.

Traditioner på toppen

En række folkelige aktiviteter finder sted på Ejer Bavnehøj - bl.a. grundlovs møder, musikevents, vandreture og løb. Den 4. søndag i august er der folkemøde, hvor hundredvis af mennesker samles for at markere dansk folkelighed og samhørigheden med mindretallet syd for grænsen.

Dronning Margrethe og Prins Henrik var her til folkemøde i 1984, da tårnet fyldte 60 år. Tusindvis af mennesker fyldte dengang 'Gryden' nord for restauranten.

Jeg har stået på mindets høje,

følt dets vemodsybe lyst

med en tåre i mit øje,

med en jubel i mit bryst.

Jeg har kastet dagens tyngde,

jeg har kvittet byens støj -

hjælp mig, lærke, nu at synge

om den danske kæmpehøj!

Digt af Jeppe Aakjær, 1926

Kært tårn med flere navne

Genforeningstårnet er 12,5 m højt med 4 ben, der hver måler 2,5 x 2,5 m. Fire buer formet som en dobbelt triumfbue vender mod hver sit verdenshjørne.

Jens Laustsen var en ukendt arkitekt, der i 1923 vandt arkitektkonkurrencen om at tegne et anlæg til minde om genforeningen af Nordslesvig med moderlandet. Han vandt foran en række anerkendte arkitekter til stor ærgrelse for nogen. Bedømmelseskomiteen var rygende uenig. De lærde ønskede et lavt monument, men lokalbefolkningen sagde - "op i Vejret skulde vi" - og de var i flertal.

Murermester Aage Wegener fra Skanderborg opførte tårnet i 1924 for i alt 20.990 kr. Der medgik godt 100.000 mursten. Tårnet fik en speciel og populær elevator i et tomt tårnben i 2002.

Spøgefugle kalder tårnet for Jyllands Skorsten.



Kong Christian 10.

“Det ligner jo et tyrehoved af den slags, man finder over døren til slagterbutikker!

Grav med udsigt

Også vore forfædre havde blik for stedets skønhed. En særdeles betydningsfuld person kunne ikke stå for den smukke udsigt og valgte i år 2500 f.Kr. at blive begravet lige der, hvor tårnet står i dag. Da man i 1924 sløjfede en gravhøj for at bygge tårnet, fandt man to stenøkser i bjergart og flint. De er nu på Skanderborg Museum.



Bavnevagt

Genforenet med moderlandet

100-årsdagen for Sønderjyllands, også kaldet Nordslesvigs, genforening med Danmark nærmer sig. Det bliver en mærkedag på Ejer Bavnehøj. Stedet er om noget knyttet tæt sammen med dramatiske kapitler i Danmarks-historien.

Kampe om grænsen

Vi skal helt tilbage til vikingetiden, hvor floden Ejderen var Danmarks sydgrænse. I 1460 blev Christian 1. valgt til landsherre både i Slesvig og Holsten mod at love, at de to hertugdømmer aldrig skulle skilles ad. Da Frederik 6. måtte afstå Norge til Sverige i 1814, fik han som kompensation hertugdømmet Lauenburg. Men den nationale udvikling i 1830-40'erne betød, at mange tysksindede ønskede at løsrive sig fra Danmark. De ønskede et selvstændigt Slesvig-Holsten og ville være en del af Det tyske Forbund. Konflikten førte til borgerkrig i 1848-50, hvor den danske hær sejrede i det afgørende slag ved Isted i juli 1850.

Den danske Rigsdag besluttede i 1863 at knytte Slesvig tættere til Danmark. Men da brød man en international aftale, og derfor udbrød den blodige 1864-krig mod Preussen og Østrig. Modparten talte dobbelt så mange soldater som den danske hær og var langt bedre udrustet. Den danske general de Meza rømmede i februar 1864 den faste bastion Dannevirke. Ved

Dybbøl gik det rigtig galt i april 1864, hvor tusindvis af soldater mistede liv og lemmer.

Smertelige tab

“ Vi lå ørkesløse og ventede på døden; de nyopfundne granater sønderslider og parterer deres ofre, slynger dem i stykker, så det undertiden ikke er muligt at kende en kropsdel,” skrev en menig soldat efter bombardementet af Sønderborg. Kilde: Slagtebænk Dybbøl af Tom Buk-Swienty, 2008.

Fredsftalen i 1864 betød et smerteligt nationalt tab. Den danske helstat gik til grunde, da vi mistede alle tre hertugdømmer. Grænsen rykkede helt op til Kongeåen. Danmark blev en tredjedel mindre og mistede 40 % af sin befolkning.

Efter 1. verdenskrig i 1914-18 fik indbyggerne i det nordlige og mellemste Slesvig mulighed for selv at afgøre deres nationale tilhørsforhold gennem en folkeafstemning i 1920. Et dansk mindretal, der i dag tæller ca. 50.000, måtte blive syd for den dansk-tyske grænse, mens der nord for grænsen var et tysk mindretal. Men genforeningen af Nordslesvig med moderlandet var en realitet.

Optændt af begejstring

Ildsjæle i Aktieselskabet Ejer Bavnehøj var optændt af genforeningsbølgen, der skyllede hen over landet i årene efter 1920. Hundreder af genforeningssten er rejst i spontan glæde over afstemningsresultatet. Den højest placerede af dem alle står uden tvivl på Ejer Bavnehøj.

Den 13 tons tunge sten stammer fra en mark 3 km syd for højen. Godt 100 frivillige plus et forspand på 8 heste-udlånt af lokale bønder på skift - sled og slæbte i dagevis, før stenen nåede sit bestemmelsessted. Og så endelig, en råkold decemberdag i 1920, var sten og inskription klar til at blive afsløret: HER ER JEG SAT SOM BAVTASTEN DE SØNDERJYDER TIL ÆRE DANSKE DE VAR, OG DANSKE DE BLEV OG DANSKE VILDE DE VÆRE

Tårn med signalværdi

En sten var ikke nok for Aktieselskabet Ejer Bavnehøj. Bestyrelsen så stor signalværdi i at rejse et tårn som nationalt mindesmærke for genforeningen og grænsesagen på landets højeste punkt. Her, hvor der er højt til loftet og frit udsyn til alle sider.

Genforeningstårnet rejst i 1924 bærer mod syd inskriptionen NORDSLESVIG GENFORENET MED MODERLANDET og mod nord REJST AF DET DANSKE FOLK.

I dag er genforeningstårnet og genforeningsstenen med til at gøre Ejer Bavnehøj til et nationalt erindringssted. Grænseproblematikken og det danske mindretals vilkår i Sydslesvig er til stadighed på dagordenen til grundlovmøder og folkemøder. Fra talerstolen kan man få et spændende indblik i, hvordan det er at leve som dansksindet i Tyskland i det 21. århundrede med både EU-harmonisering og globalisering.

“ Vi har brug for et klart udsyn. Vi skal hæve os over dagligdagens genvordigheder og de flade marker. Komme op på bjerget - eller bakken - få vind i håret og skue ud over det danske land. Hvor gør vi det bedre end her på Danmarks højest beliggende folkemøde?”

Tale af statsminister Lars Løkke Rasmussen, 2010.



Sæt dit flag højt

for i dag er der kun én af.

Alt hvad vi ejer og har er til låns endnu en dag.

Sang af Karen Busck, 2010

Læs mere om genforeningen

og det danske mindretal

i Sydslesvig:

www.graenseforeningen.dk

www.sydslesvig.de



Sov tæt på stjernerne

Danmarks højst beliggende vandretur forløber i en kuperet trekant fra Ejer Bavnehøj til Møllehøj videre til Møgelhøj og tilbage igen. Om du går den ene eller den anden vej er underordnet, men følg de afmærkede pæle langs naturstien.

Du må gerne gå på markerne, og skal ikke være bange for at forcere elhegn. Bare du ikke medbringer hunde, og kreaturerne må du ikke genere. Jerseykøer er normalt ganske fredelige, men de kan godt være lidt nysgerrige.

Møllehøj er lige nu højst

Sporet er i alt ca. 1,5 km langt og fører dig til landets højeste naturlige punkt Møllehøj 170,86 moh. I kraft af boreprøver i samtlige højdepunkter i Ejer Bjerge slog Kort & Matrikelstyrelsen i 2005 fast, at Møllehøj er 9 cm højere end Yding Skovhøj og 51 cm højere end Ejer Bavnehøj målt på det naturlige terræn.

På Møllehøj stod engang Ejer Mølle, der var en hollandsk vindmølle - en såkaldt jordstryger-type med et undermølleleaf-snit delvist nedgravet i terrænet. Møllen havde 8-kantet krop i træ og løgformet hat beklædt med spåner. Møllen havde et vingefang på 28 alen svarende til ca. 18 meter. Vingerne kunne vendes op mod vinden ved at krøje eller dreje møllehatten.

Vingerne var forsynet med sejlrigning. Møllen var sandsynligvis opført før 1838 og fungerede som kornmølle, der formalede korn til mel og foderstoffer. Omkring 1917 brændte møllen ned til grunden. I dag er den store møllesten, som er placeret på selve Møllehøj, det eneste der er tilbage af Ejer Mølle.

Slå lejr på toppen

På nabotoppen Møgelhøj er der en fantastisk udsigt ud over lavtliggende landskaber mod syd. Efter først-til-mølle-princippet kan du på Møgelhøj slå lejr og sove så tæt på stjernerne som muligt.

Fra Møgelhøj kan du blandt andet se herregårdslandskaberne ved Urup og Juliane-lyst. Mod syd ligger landsbyen Elling. Sidst i 1700-tallet blev Elling udskiftet, men gårdene blev liggende i landsbyen. Du kan ane det flotte markmønster fra 'stjerneud-

skiftningen'. Tager du en tur ned gennem Elling, vil du opleve, hvordan de store gårde ligger tæt i landsbyen.

Møgelhøj gemmer på sagn

Et sagn fortæller, at bjergfolket lå med små røde huer på Møgelhøj om foråret og soled sig. Om natten dansede de og holdt legestue under bakken, der stod på gloende pæle.

De samme trolde skulle have revet Ovsted Kirke ned, da man forsøgte at bygge den i Ejer på selve Møgelhøj.

På sydsiden af Møgelhøj blev plantet en enlig tjørn over pestofre. Under tjørnen

skulle der efter sigende ligge en skat. Indtil flere tjørne er der stadig ...

Da shelterne blev bygget på Møgelhøj fandt Skanderborg Museum øverst på toppen resterne af en stenrøse fra dolktiden ca. 2000 f.Kr.

Den store møllesten på Møllehøj er det eneste der er tilbage af Ejer Mølle

På Møgelhøj kan du frit benytte:

- To sheltere
- Borde-bænke
- Bålplads og grill
- Informationstavler
- Et multitoilet



På sporet af bjerge

En folder om Sporet i Ejer Bjerge med afmærket rute og flere informationer finder du ved informationsbygningen på Ejer Bavnehøj og på www.spor.dk.

Sporet er én ud af foreløbig 17 toppe i BestigBjerge.dk, der udbreder dansk bjergbestigning som et nyt friluftstilbud. Når du har fundet en lidt gemt kode ved bjergets fod og top, kan du registrere dig som bjergbestiger. Hjemmesiden tæller automatisk dine højdemeter. Undervejs kan du berette om dine oplevelser via smartphone.

BestigBjerge



Hullet på toppen af Møgelhøj er menneskeskabt. Nationalmuseet besøgte Møgelhøj i 1895 og skrev:

"Paa Toppen af denne nu med Graner bevoksede Bakke findes en kredsformig Jordvold med et udvendigt Tværmaal af 80'. Denne Vold er fremkommen ved en Gravning, som Mændene fra Elling for mange Aar siden 'stiltiende' foretog for at finde en Skat. Efter 2 Dages Gravning forstyrrede en Kælling det hele 'ved at lade Munden løbe', og de fandt intet".

Ma Rams mange ansigter

Den frygtindgydende heks Ma Ram, som reddede Ovsted Kirke fra at blive knust af Lindormen, er genopstået i et hjørne på Ejer Bavnehøj - i form af en træskulptur. Gennem århundreder var Ma Ram både en kone, du kunne regne med, men også en heks, der havde overnaturlige evner. Flere sagn fortæller, hvordan hun huserede i Ejer Bjerget.

“ Dengang Ovsted Kirke skulde bygges, var det først bestemmelsen, at den skulde ligge inde i Ejer, og her begyndte de så at bygge...reven ned af troldfolkeneovre i Møgelhøj. Nu sendte folkene i Ejer bud til en klog kone, som hed Ma Rams. Hun sagde, at de skulde tage et par hvide stude, som aldrig havde været i åg, ud på marken. Da den nu var bygget, kom der en stor lindorm og lagde sig rundt om den, og begyndte at slå den ned. Nu fik de Ma Ram hentet; hun tog da sit kosteskaft, gik op til kirken og slog lindormen midt over. Det ene af stykkerne fløj ned og slog en lavning neden for kirken, som kaldes Ma Rams hul.

Kilde: Danske Sagn, Bind III af Ewald Tang Kristensen, 1895

Rok igen

Selv om Ma Ram havde gode gerninger på samvittigheden, var folk bange for den kloge kone. Man frygtede, at hun havde onde øjne og kunne fx gøre en fødsel besværlig, hvis hun kiggede på den gravide.

Da Ma Ram døde blev folk derfor først lettede, men hun ville ikke blive i graven. Når man holdt fester på gårdene, kunne

man se Ma Ram sidde overskrævs på taget og huje og synge. En klog mand kaldet Slante Laurits sagde, at Ma Ram skulle manes i jorden, hvor tre skel mødtes, og dér skulle en tyk egepæl hamres ned. Mange år senere fandt nogen igen pælen og rokkede med den, og så kunne de høre Ma Ram sige "rok igen", men det turde de ikke mere.

Nogen mener, at Ma Ram har en finger med i spillet, når der sker uheld på motorvejen E45 neden for Ovsted Kirke. Overtro eller ej - noget er der måske om snakken.

Ingen rødder vokser til bunds

Forfatter Roger Pihl har haft en kammeratlig samtale med Ma Ram om motorvejsulykker og kan fortælle:

“ Oppe på overfladen har I glemt, hvordan I skal snakke med os underjordiske. Vi forsøger ofte at fortælle jer om dette og hint, men det hjælper ikke. I hører ikke efter. Når der bliver kaos på studevejen - den I kalder E45 - er det let at skyldte på andre. "Det er Ma Ram," er det let at sige. Bare fordi det er tæt på mit 'hvol' så gir I mig skylden for både det ene og det andet, som går galt. Men det er ikke mig. Det er ikke min skyld. Det vil sige, det er mig, men det er ikke det, der er problemet.

Problemer er alle bilerne, ikke sandt? Bilen er blevet jeres nye gud. Før troede I på naturen. På at I måtte tage hensyn til den og leve i harmoni med den, men

nu er I så civiliserede, at I ikke tror, noget kan gå galt. Men sådan er det ikke. Ingen træer vokser ind i himlen, og ingen rødder vokser til bunds. Det er det, jeg prøver at fortælle. At I ikke må glemme, hvor I kom fra. At I ikke kan bruge op det lille land, vi ejer sammen. Dække det til med sort asfalt.

Hvem passer på dit hjem?

Vi som er hernede, vi gør, alt vi kan. Vi rydder op og holder styr på tingene. Var det måske ikke mig, som sørgede for, at Ovsted Kirke ligger på en trykplads? Ikke en eneste lindorm kommer i nærheden af den, uden at jeg ved det. Tror du måske, det er det eneste hus, jeg passer på? Du er ikke så naiv, er du vel? Hvem tror du passer på dit hjem, da? Hvem tror du passer på kvæget om natten? Eller hvem tror du sørger for, at der er græs til dem? Sådan at du har smør til brødet? Sådan kan jeg fortsætte. Vi har meget at gøre, vi underjordiske.



Klap Ma Ram (af træ) og læs mere om hende på Møllehjulet.

Ma Rams blå bog, som sagnet siger:

- Født 1042 ved foden af Ejer Bavnehøj og opvokset under Møgelhøj
- Afgjorde med hjælp fra to stude, hvor Ovsted Kirke skulle ligge
- Huggede lindormen i stykker, lige før den knuste Ovsted Kirke
- Beskyldt for alverdens ulykker i Ejer Bjerget
- Er manet i jorden mellem Ovsted Kirke og E45, men lever i bedste velgående...

Møllehjulet – en rotunde med kiosk, toiletter og informationer

I 86 år har genforeningstårnet haft højen for sig selv, men i 2010 fik den følgeskab af en unik informationsbygning med kiosk og toiletter, inkl. handicaptoliet. En rotunde tegnet af Arkitektfirmaet KAMP. Skanderborg Kommunes Arkitekturpris gik i 2011 til Møllehjulet for en fornem detaljeringsgrad tilpasset den runde form og for markant modstykke til det massive firkantede tårn.

Informationsfelter integreret i bygningen fortæller om Ejer Bavnehøjs kulturhistorie og oplevelsesmuligheder.

Ejer Bavnehøj er det absolut højeste udflugtsmål, du kan byde dig selv og dine venner på dansk jord. En fantastisk natur i kombination med kulturhistoriske seværdigheder. Her i Ejer Bjerge kan du for få midler snildt bruge en halv til en hel times tid tæt ved €45. Hvad enten du vil strække ben, skue de blå horisonter, bestige danske bjerge eller mærke historiens vingesus fra genforeningen af Nordslesvig med moderlandet.

I sæsonen kan du nyde en kop kaffe med en top-is eller andet godt fra Møllehjulet.

Åbningstider

Tårnet: Året og døgnet rundt. Entré: 5 kr.
Elevatoren: April - oktober kl. 8 - 20.
Entré tur/retur: 20 kr.
Kiosken: Se www.ejer-bavnehøj.dk
Toiletter: Kl. 8 -22.

Kultur i højsædet

Foreningen Ejer Bavnehøjs Venner, der blev stiftet i 1999, arbejder på at gøre Ejer Bavnehøj mere attraktivt, landskendt og tilgængeligt for besøgende. Det sker i samarbejde med Skanderborg Kommune, som ejer stedet og tårnet. Foreningen arrangerer kulturelle events og musik på toppen.



Ejer Bavnehøjs Venner

Brochuren er støttet af: Sydslesvigudvalget
Tekst: Ejer Bavnehøjs Venner, 2012.
Foto: Bo Amstrup, Roger Pihl, Søren E. Alwan

